

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,

- Zegenbede
Bij de uitgang vindt u de 'Zendingsbussen' voor de verkondiging van het evangelie

Overleden

Op 25 december is mevr. P. van Drimmelen-Koolhaas overleden. Zij luisterde altijd via de kerktelefoon naar de diensten in de Hoflaankerk. Zij verbleef de laatste weken in verpleeghuis Pniël. De begrafenis zal op 2 januari in besloten kring plaatsvinden. We bidden voor wie om haar heen stonden en verzorgden.

Oververmoeidheidsverschijnselen ds Van Pelt

Ds Mark van Pelt heeft te maken met oververmoeidheid. In de maanden december en januari zal hij daarom geen werkzaamheden in de gemeente kunnen verrichten. Als kerkenraad willen we je vragen om ds Mark van Pelt en zijn gezin te bidden. Als kerkenraad hebben we vervangers gevonden voor de diensten. Ook het pastoraat zullen we zo goed mogelijk invulling geven. Mocht je het gevoel hebben dat dingen blijven liggen, meld het ons. Dan kunnen we het oppakken. Ook als het om pastorale zaken gaat: laat het weten.

Boekje over de Oosterkapel

Vandaag is de laatste dienst in kerkgebouw 'de Oosterkapel'. Er is een boekje gemaakt over de geschiedenis van het gebouw en gemeente-zijn. Wie interesse heeft kan dit doorgeven aan Huibert Verdoold (212 18 37, ha.verdoold@solcon.nl) t/m 1 januari. Het boekje kost 5 euro.

Oud en nieuw

Na de avonddienst op 31 december ben je welkom om oud en nieuw te vieren bij mij thuis aan de Jericholaan! Laat even weten of je erbij bent: ageethpalland@gmail.com/06-57993652

Alpha - kokers gezocht!

In januari 2013 start weer een Alpha cursus in de Hoflaankerk. Het is nog steeds mogelijk je op te geven voor de kennismakingsavond op donderdag 17 januari (info: Ageeth Palland). De avonden daarop starten we met een maaltijd. Daarvoor zijn kokers nodig. Wil jij koken voor Alpha? Geef het door aan Maaïke van Dorp: maaikebruinsma88@gmail.com/06-42272687

Bijzondere diensten januari:

- 13 januari (17.00 uur) - Doopdienst van Anne Sophie Polderman
- 20 januari (17.00 uur) - Dienst als begin werkzaamheden nieuwe pastoraal werker Pieter Jan Boot
- 27 januari (10.00 uur) - Viering Heilig Avondmaal

Meer informatie over de gemeente?

Neem het kerkblad 'De Kralingse Kerk' mee. Hierin staan op de binnenzijde achterpagina ook de contactpersonen voor de activiteiten. Het ligt bij de uitgang.

Hervormd Kralingen West - Rotterdam



Gemeentebrief

Nummer: 887

30 december 2012

Welkom!

Hartelijk welkom in de dienst(en) van de hervormde wijkgemeente Kralingen-West! Als christelijke gemeente geloven we dat de boodschap van het evangelie van Jezus Christus ook in 2012 relevant en cruciaal is. Bij God komt een mens Thuis!

Voor vragen/ informatie over (activiteiten van) de gemeente, het christelijk geloof, doop, belijdenis, lidmaatschap of voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met de predikant of de scriba van de kerkenraad of spreek na de dienst iemand aan.

Predikant: M.C. van Pelt, Laan van Oud Kralingen 24, 3066 HA Rotterdam

Scriba: H.A. Verdoold, Snelfilterweg 92, 3063 JH ROTTERDAM
T 212 18 37, E ha.verdoold@solcon.nl

Internet: www.hervormdkralingenwest.nl Twitter.com/kralingenwest



De liturgie is te vinden op de middenpagina's

Psalmbboekjes vindt u bij de ingang

Komende kerkdiensten:

Zondagmiddag 30 december is er eenmalig géén dienst.

Ieder hartelijk welkom in de diensten op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen:

- Op **Oudejaarsavond (31 december)** is er om **19.00 uur** een dienst in de Hoflaankerk. Voorganger is ds P.L. de Jong (Delfshaven). Het is een dienst in gezamenlijkheid met de protestantse wijkgemeente. De dienst volgt de gebruikelijke liturgie van onze wijkgemeente.
- Op **Nieuwjaarsmorgen 1 januari** is op **10.00 uur** een dienst. We bidden om de zegen van God voor het nieuwe jaar, voor ons persoonlijk, als gemeente en als stad. De dienst wordt geleid door ds B. Oosterom uit Oudewater. Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie.

Zondag 6 januari

- De morgendienst begint om 10.00 uur op een voor onze wijkgemeente nieuwe locatie: Pro Rege. Dit gebouw staat aan de Oudedijk 113. In deze dienst gaat ds N. de Jong uit Rotterdam voor.

Liturgie zondag 30 december - 10.00 uur— Hoflaankerk

Voorganger: Ds J.W. Sparreboom (Krimpen)

Organist: Jaap de Wit

Ouderling van dienst: Gerard de Groot

Koster: Maarten Sinke

Gastheer: Corstiaan van Pelt

Kinderoppas: Hanna Bontebal

Na de dienst er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en fris.

- Welkom
- We zingen Psalm 139 vers 8 en 9 (nieuwe berijming)

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9 Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
- Stil gebed ter voorbereiding
- Votum en groet
- We zingen Psalm 31 vers 12 en 13
- We horen de Wet van God
- We zingen Psalm 146 vers 2 en 3
- Gebed om de Heilige Geest
- Bijbellesing: Prediker 3 vers 1-15

1 Voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
2 Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven;
een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;
3 een tijd om te doden en een tijd om te genezen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
4 een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;
5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen;
6 een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;
7 een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;
8 een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,
een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
9 Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt?
10 Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen kinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. 11 Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. 12 Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, 13 ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

14 Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. 15 Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is.

- We zingen Psalm 102 vers 15
- Bijbellesing: Mattheus 28 vers 16-20

16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
- We zingen Gezang 392 vers 3 en 4

3 U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
- Preek: *Alles op z(Z)ijn tijd*
- Meditatief orgelspel
- We zingen Gezang 426 vers 3 en 5

3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
- Dankgebed en voorbede
- Collecten: 1e rondgang (rode zakje) : Kerkrentmeesters
2e rondgang (zwarte zakje): Diaconie (Bloemen in de kerk)
- We zingen (zo mogelijk staande) Opwekking 71

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

